



Leidingdeel Beproeving – volharding - heerlijkheid

Schets 1 - Beproeving

A) Doel

1. *Betekenis benoemen*

Het woord 'beproeving' komt in de Bijbel in verschillende dimensies voor. Beproeven betekent 'toetsen' of 'onderzoeken'. Enerzijds lezen we over het beproeven van de Heere met als doel het geloof van Zijn kinderen te louteren. Anderzijds zien we dat God Zelf door mensen beproefd wordt, met als doel Hem te verzoeken. Dit wijst de Bijbel scherp af! Verder lezen we in de Bijbel ook over het beproeven in de zin van het toetsen/onderzoeken van onszelf en de beproeving van *'alle dingen'*.

2. *Actualiteit aangeven*

Welke beproevings komen op jou af? Hoe moet je omgaan met beproevings? Waarom is het nodig beproefd te worden?

3. *Christus centraal stellen – persoonlijke spits*

Christus heeft alle verzoeking van de satan doorstaan. Hij heeft de wet volmaakt gehouden. Daardoor kon Hij, als een volkomen Lam, de zonden van Zijn volk betalen. 'Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen' (Hebr. 2: 8). Wanneer de Heere Zijn kinderen beproeft, is het uiteindelijke doel daarvan om hen aan de voeten van Jezus Christus te brengen.

B) Achtergrondinformatie

Zoals bij A al beschreven, komt het thema 'beproeven' in de Bijbel in verschillende facetten aan de orde. Wanneer we in het leven te maken krijgen met beproevings, is het vaak moeilijk om daarin de hand van de Heere te zien. Allerlei tegenslag en kruis, zoals ook het huwelijksformulier zegt, kunnen op het levenspad komen. Daar staat 'gewoonlijk' bij vermeld. Blijkbaar wordt er vanuit gegaan dat het heel gewoon is, wanneer we te maken krijgen met tegenslag, beproeving in het leven. Gelukkig gaat het huwelijksformulier ook verder: *"ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis"*.

Beproevings begrijpen is moeilijk. Om mensen die te maken hebben met beproevings te troosten, is ook moeilijk. Wat wordt er dan dikwijls gevoeld dat wij mensen moeilijke troosters zijn. Wat een verrijking om dan te midden van de ellende te weten dat de Heere vasthoudt. Dat Zijn voorzienigheid geen einde heeft, maar dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft losgelaten. Maar Hij stuurt ze naar Zijn heilige wil zo, dat in deze wereld niets gebeurt buiten Hem om (NGB art. 13). Hij houdt Zijn schepping vast in Zijn goddelijke handen. (HC vraag 27).



In de ziekentroost lezen we over de voorzienigheid van de Heere en de enige troost in het lijden. Citaat: *“En tot deze verheerlijking (gelijkvormig worden van ons vernederd lichaam aan Zijn heerlijk lichaam) kunnen wij niet komen, dan door veel lijden. Hiervan zegt Jezus Sirach een schone rede: Mijn kind, indien gij komt om den Heer te dienen, zo bereid uw ziel tot aanvechting. In welken gij u verheugen zult, nu een weinig tijds bedroefd zijnde door menigerlei verzoeken. Maar de God aller genade, die ons groepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, die zal u volmaken, bevestigen, versterken en fonderen. Wederom zegt Paulus: Zo wij met Christus lijden, zo zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want het lijden dezès tegenwoordigen tijds is niet te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid.”*

Suggesties voor verdieping

Bijbel/geloofsbelijdenis

We hebben al gesteld dat het woord ‘beproeven’ in de Bijbel diverse betekenissen heeft. Hieronder wordt per betekenis een aantal teksten gegeven ter verdieping:

- Beproeving om het geloof te louteren: Gen. 22, Zach. 13:9, Hebr. 11:16-17
- Het beproeven van de Heere Zelf: Deut. 6:16, Matth. 4, Hebr. 3:9
- Beproeving van onszelf: 1 Kor. 11:28, 2 Kor. 12:5, Gal. 6:4; Avondmaalsformulier
- Beproeving van de wereld: 1 Thess. 5:21 en 1 Joh. 4:1

C) Suggesties voor de avondinvulling

Niveau 1:	Niveau 2:
Startopdracht Associatieopdracht: Laat de jongeren nadenken over het woord ‘beproeving’ en opschrijven wat er in hen opkomt en waar ze aan denken. Vraag daarna wat ze opgeschreven hebben en praat er over door.	Startopdracht Laat de jongeren in de ziekentroost ontdekken hoe daar gesproken wordt over het thema ‘beproeving’.
Bijbel Jakobus 1:1-18 Vragen <i>Laat deze altijd aan de orde komen op de verenigingsavond!</i> 1. Waarom is er toch reden tot ‘grote vreugde’ ondanks het vallen in velerlei verzoeking?	Bijbel Jakobus 1:1-18 Vragen <i>Laat deze altijd aan de orde komen op de verenigingsavond!</i> 1. Waarom is er toch reden tot ‘grote vreugde’ ondanks het vallen in velerlei verzoeking?

<p>2. Betekent vs. 5 dat we alles krijgen wat we vragen?</p> <p>3. In vs. 9 lijkt een tegenstelling te staan, een nederige, die roemt in zijn hoogheid. Wat wordt hiermee bedoeld?</p> <p>4. Aan welke psalm denk je bij het lezen van vs. 10 en 11?</p>	<p>2. In vs. 9 lijkt een tegenstelling te staan, een nederige, die roemt in zijn hoogheid. Wat wordt hiermee bedoeld?</p> <p>3. Wat betekenen vs. 14-15?</p> <p>4. Welke troost bevat het gelezen gedeelte voor Gods kinderen in de beproeving?</p>
<p>Keuzevragen Stellingen Casus 'Jan-Willem' Vraag 1, 2, 3 Studieopdracht 2</p>	<p>Keuzevragen Studieopdracht 1 Casus 'Jan-Willem' Stellingen Vraag 1, 2, 3, 4 Studieopdracht 2</p>
<p>Overige verwerking Behandel één of meerdere stellingen in de vorm van een stille wand discussie.</p> <p> <i>Stille wand discussie</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>	<p>Overige verwerking Behandel één of meerdere stellingen in de vorm van een Lagerhuisdebat.</p> <p> <i>Lagerhuisdebat</i> www.lcj.nl/verwerkingplus16 www.hhjo.nl/verwerkingplus16</p>

D) Antwoorden en suggesties

Studieopdracht

Opbouw Psalm 78:

Vers 1-8: de inleiding tot deze geschiedenis (vraag om aandacht, de redenen daarvoor).

Vers 9-39: De geschiedenis zelf van Mozes tot David (de straffen van God, de strijd tussen de goedheid van God en de slechtheid van de mens, de toorn van God daarover, de volharding in de zonden, de oordelen van God, de ontferming van God over Zijn volk).

Vers 40-72: de zonden van Israel en de zegeningen van Gods kant aan Israel (verlossing uit Egypte en de aankomst in Kanaän, de zonden van Israel toen ze in Kanaän waren, de oordelen van God daarover, vervolgens weer Gods genade).

Eerst lezen we dat God de overtredingen vergeeft, later lezen we dat Hij overgaat tot straffen.

Stellingen

Iemand die in zijn leven niet wordt beproefd, is geen kind van God.

- De Heere beproeft ieder kind van Hem. Voor het woord 'beproeving' onderscheiden we weer de 4 vormen (verzoeken, beoordelen, vormen, op de proef stellen). Niet elke vorm hoeft terug te komen in het leven van Gods kinderen. De Heere gaat met ieder kind Zijn eigen weg.



- *Hebreen 12: 6-8:* 'Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.'
- Kanttekening: andersom hoeft niet per definitie zo te zijn. Als iemand een moeilijke periode meemaakt in zijn leven, is deze daardoor niet automatisch een kind van God.

Een beproeving kan ook negatief uitpakken.

- De Heere beproeft Zijn kinderen met als doel ze dichter naar Hem toe te trekken, om het geloof in Hem te louteren. De Heere houdt in de beproeving Zijn eigen kinderen vast. Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begonnen is te doen. Met één hand beproeft Hij, met de andere houdt Hij Zijn kind vast. Wel is het zo dat een kind van God op een opstandige manier op een beproeving kan reageren, en op een manier die de Heere aangenaam is. Het is dus niet om het even hoe je met moeilijke omstandigheden omgaat.
- God geeft Zijn kinderen geen juk dat te zwaar voor hen zou zijn, zodat ze zouden bezwijken.

Casus

'Beproeft alle dingen, behoudt het goede.' Dat zijn twee zaken:

1. Op grond van Gods Woord de zaken onderzoeken.
2. Het goede behouden.

Jan Willem had van te voren al kunnen onderzoeken, wat de party in zou houden en vervolgens op grond van de Bijbel kunnen concluderen of dit een party zou zijn waar hij wel naar toe kon gaan of niet.

Vragen

1. *Persoonlijk.*
2. Beproeving om Zijn kinderen dichter naar Zich toe te trekken, ze aan de voeten van Christus te brengen en om het geloof te louteren: Gen. 22, Zach. 13:9 en Hebr. 11:16,17.
3. Niet iedere tegenslag is een beproeving. Ook onbekeerden hebben in hun leven te maken met tegenslagen. Dit is echter het gevolg van de zonde. Deze tegenslagen kan de Heere echter wel gebruiken om mensen naar Hem toe te trekken. Het zijn immers wel roepstemmen van Hem.
Vaak wordt de hand van de Heere niet gelijk opgemerkt in de beproeving. Dit kan ook achteraf duidelijk worden. Misschien pas in de eeuwigheid.
4. a. Onderzoek. De mannen werden eerst onderzocht of ze een oprechte levenswandel hadden, voordat ze toegelaten werden tot het ambt in de gemeente.
b. Dit geldt ook nog steeds voor vandaag. De kerkenraad stelt, al dan niet met behulp van de gemeente (door het inleveren van namen), een definitieve lijst op met kandidaten. De



mannen die op deze lijst staan, moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de ambtsdragers, zoals opgesteld in de Bijbel (zie 1 Tim. 3 en het formulier voor het bevestigen van ambtsdragers).

Tip: kijk eens in de Kerkorde, wat daar geschreven staat over de verkiezing van ambtsdragers.

Studieopdracht

Job 7:13-20 (Job richt zich in gebed tot God):

‘Hoe lang keert Gij U niet af van mij, en laat niet van mij af, totdat ik mijn speeksel inzwelge? Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder? Waarom hebt Gij mij U tot een tegenloop gesteld, dat ik mijzelf tot een last zij? En waarom vergeeft Gij niet mijn overtreding, en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen; en Gij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn.’

Jeremia 6:27:

‘Ik heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven.’

Psalm 66:10:

‘Want Gij hebt ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert.’

E. Extra voorbereiding

- Neem pen en papier mee voor de associatieopdracht (startopdracht).
- Doorlezen van de ziekentroost (bij extra startopdracht voor niveau 2)